



Flamboyante  
Flamingo-

boekje

SCALDIS

Feestweek

2006-2007

Vitsluitend toegang  
voor Scaldisianen





## Inhoudstafel

Activiteiten Flamboyante Flamingo-week	4
Senior salamandert	5
Emmer kleeft zich uit	6
Vice kletst wat uit haar nek	7
Roosje houdt het koosjer	9
Quaestor go wa zèhhen	10
Soof goes in prentvorm	11
Secce onthult	12
Kaboutter wordt niet gebeft	13
Zeden kwebbelt	14
Lex zondigt	15
Cantor jodelt	16
Schwoejng stript dat het een lieve lust is	17
Schachtentemmer heeft wat getemd	18
Zino heeft het warm	19
Prosenior speecht	20
Cicy laten we niet strippen	21

## FF-Week: Activiteiten

<u>Wanneer?</u>	<u>Wat?</u>	<u>Waar?</u>
maandag 19 maart - 20h	Modelcantus	Canard Bizar
dinsdag 20 maart - 20h30	Losershooten	The Zone
woensdag 21 maart - 21h30	Cocktailavond	Confrater
donderdag 22 maart - 19h	Scaldis wakt	't Wokske
vrijdag 23 maart - 20h	Oudoudcantus	Canard Bizar

SCALDISMAN is er kant en klaar voor...U toch ook?!



## SENIOR salamandert

Beste commilitones & schachtengespuis,

Dit is het derde tekstje dat ik schrijf voor een lustrumboekje en mijn inspiratie begint stilaan te dalen, het wordt tijd dat ik opnieuw begin te lezen om mijn welsprekendheid (beter gekend als eloquentie) op te krikken of misschien dat studeren ook kan helpen...

Maar ditmaal schrijf ik in functie van senior, het beste dat mij ooit overkomen is, als je de stress van sommige activiteiten niet meerekent uiteraard. Je hoeft uiteraard geen senior te zijn om optimaal te kunnen genieten van de studententijd, ieder lid van Scaldis mag trots zijn op zijn "prestatie", ook al is zijn bijdrage slechts klein. Iedereen die aanwezig is op enkele activiteiten (cantus, cocktailfuij, bierbowl, filmavond,...) en ervoor zorgt dat we plezier kunnen maken, ben ik zeer dankbaar, zolang je maar je lidgeld betaalt... (grapje)

Bij deze is mijn boodschap dat wie dit leest niet mag vergeten hoeveel elk praesidium (uit om het even welk jaar) reeds voor je gedaan heeft. Zij zijn de mensen die ervoor zorgen dat studenten kunnen genieten... dus wees hen dankbaar.

Scaldis bestaat sinds 1934, wat van ons een traditionele studentenclub maakt. Dit heeft er niet voor alleen gezorgd dat mensen drinkebroers geworden zijn, maar er zijn ook hechte, trouwe vriendschapsbanden gesmeed. Probeer deze dan ook zeker in ere te houden, aan de hand van wederzijds respect & plezier!

Tenslotte, mijn gouden raad: Studeer goed, maar vergeet niet te leven...

Dixi

Ut vivat, floreat, crescat Scaldis!

Yves De Roos

Praeses Scaldis 2006-2007

# EMMER kleeft zich uit



De uitverkorene van 2006-2007 kan ook niet alles weten...

## Scaldisman

door Sh3L14C



www.shellac.be

## VICE kletst wat uit haar nek

Commilitenes,

Het was me weer een jaar! Vorig jaar nog maar pas gedoopt sam en met meer dan 20 andere schachten en nu een dik jaartje later al bijna Vice - Praeses af. Ik zou alvast willen zeggen dat ik trots ben deel uitgemaakt te hebben van het 'PRAESIDIUM 2006-2007':

Een dikke proficiat aan onze schachtentemmer die ondanks de weinige schachten erin slaagde een prachtige en welgeorganiseerde doop af te leveren. Moge uw opvolger het eens proberen te overtreffen.  
Tsinno you're still my buddy ... wanneer veranderen we nog eens van kot ;)??

Zedenmeester Lex ..... eerst en vooral een mens kan zich nogal vergissen in iemand en daar ben jij het levende bewijs van! Je hebt dat bangelijk goed gedaan op cantussen en jezelf een eer aangedaan door deel te nemen aan de doop 2006-2007.

Break a leg volgend jaar en laat wat je niet laten kan niet aan je neus voorbij gaan ... *al mag je van mij de seks op de toiletten in de confrator wel laten ;)*

Cantor 'Schwoeng' 'Pink Panther' Tim :) eerst en vooral al congratulations voor de examenresultaten! Wat een evolutie ...

Zo een mens doen lachen op de kiescantus met uw liedjeskennis. En nu ... de Cantor Cantorum zelf stelt niks voor tegenover u ;)

*(grapje hē Jern you know what I mean)* Hopelijk voor u volgend jaar wel nog een jaartje praesidium erbij ...

Iemand vervangen met een op-hol-slaande fantasie was niet simpel maar wie had het beter gedaan dan onze eigen prettig gestoorde Niki ...

Mijn partner op cantussen de ene keer al met wat meer stemgeluid dan de andere maar dat doet er niet toe ... u delen we inderdaad in bij de onzin.

't is altijd vrolijk wachten op onze verslagen van de vergadering en cantuslogboeken ...

Secretaris lijkt een vermoeiende functie maar jah jij bent onvermoeibaar :)

Naamgenote Sofie (weliswaar niet met een ph) you rule ... ik voel me elke dag ongemakkelijker bij het feit dat ik aan jou (Scaldis' Quastor) schulden



moet. Is er iemand nu ooit al ingeslaagd om op een vriendelijke manier geld te gaan afluizen ?!

We hebben dan toch een immense hoeveelheid fruitbieren kunnen bemachtigen ... :)

Nooit zat behalve op Cocktail- en Jeneveravonden ... klein van gestalte maar groots in waarde!

Uw muziekdoosje komt eraan ! :)

Dit stukje laat ik open ...

En last but definitely not least :

Yves mijn broer de Senior van Scaldis

Gij zijt een held, een winnaar, ... desondanks ik dat nooit zeg

Yves is graag gezien en niet alleen door mij !! Ge hebt Scaldis eer aangedaan, ook al is het niet op de manier dat de vroegere senioren het zouden hebben gedaan.

De Senior van Scaldis heerst, Scaldis leeft, ...

Er staan ons nu nog enkele activiteiten te wachten, laten we er het beste nog van maken en ons Scaldisjaar in schoonheid afsluiten ...

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering ...

(van een ongekende dichter)

Dixi.

Ut vivat, crescat, floreat Scaldis

Sophie 'Roosje' De Roos  
Vice-Praeses 2006-2007

## ROOSJE houdt het koosjer



Meestal toch...



## QUAESTOR go wa zèhhen

Allerliefste Scaldismensjes!!

Ik zal hier es mijn best doen mijn praesidiumvriendjes te evenaren in het schrijven (of beter: neerlullen) van een tekstje voor onze FF-week. Eigenlijk is dit tevergeefs, dus ik zou het beter al opgeven, maar ik wil jullie een tekstje van jullie dierbare quaestor niet ontnemen. Vandaar dat ik dan toch maar eens een stapje/schrijffe ga wagen é ☺!

Ik zou dit moment kunnen gebruiken om jullie allemaal te bedanken voor jullie gastvrijheid; een West-Vlaming in een Dendermondse club, waar sommigen stiekem en anderen heel openlijk tegen West-Vlamingen zijn (en dan zijn er natuurlijk ook nog de sympathieke mensen...), is toch een origineel exemplaar (om mezelf- en Wendy- eens te complimenteren...). Nu, ik zal dat dus niet doen, maar ik zal eeftjes de tijd nemen om jullie vertellen wat jullie nog niet wisten (of niet willen weten); YOU ALL LEVEVEVEVEVE US!!! :p Nu alleen nog de erkenningsfase en dat komt allemaal wel in orde. (Zo niet, mogen jullie gerust naar de Secretaris of naar mij komen en wij helpen je dan wel door die fase. We studeren wat we studeren voor iets é...!)

En dan komen we aan bij het melige onderdeel van de speech... (Nooooooooo!!) Ik heb al een zalige Scaldistijd achter de rug, da's iets wat je voor de rest van je leven niet meer vergeet. Ook vandejaar was zalig!! (Allé, ik zal dan toch maar iedereen es bedanken é, als 't echt moet...) Jammer dat ik niet altijd evenveel tijd had om tot in de vroege uurtjes te feesten, maar in het praesidium gaan in je laatste jaar is dan misschien ook niet de meest verstandige beslissing. ☺ Nu, vandejaar dus mijn zwanenzang en pffff, ik zie er al tegenop...!

Om en lang verhaal kort te maken, geniet van de FF-week é! Hopelijk zijn we mekaars kop nog ni beu na een hele week op mekaar gezeten te hebben ☺...

Dikke smakkerd van jullie quaestor Soof (West)

PS: Applaus voor mezelf (klap klap klap); geen woord vermeld over de SCHULDEN :p!!

DIXI

Ut vivat, floreat, crescat Scaldis!

Sofie De Cleir

Quaestor 2006-2007

## SOOF goes in prentvorm



Bak heeft dat goed bekeken!

### Scaldisman

door Sh3L14C



www.shellac.be

## SECCE onthult

om geen schaamte te kennen,  
om met een bureaustoel op café te gaan,  
om nooit alleen aan een toog te hangen,  
om niet te hoeven betalen voor live porno,  
om naaktloperij hip en niet marginaal te vinden,  
om op je verjaardag een paars ei op je oog te vallen,  
om een geregeld potdichte Gentse student te belichamen,  
om je te amuseren met mensen met een gedeelde drankpassie,  
om fier te zijn op Dendermonde en -enkele van- zijn inwoners,  
om overenthousiaste mensen al even enthousiast te zien stuiken,  
om dronkaards pannenkoeken van weledel formaat te zien fabriceren,  
om je compleet thuis te voelen bij mensen die je even geleden nog niet kende,  
om met licht geeststimulerende middelen en een zonnebril te genieten van een immens tof licht,

.....

Redenen genoeg om mijn vroegere haat tegenover studentenclubs aan de kant te schuiven en te genieten van Scaldislid te zijn. Met enige fierheid droeg ik het laatste jaar mijn praesidiumlint en ik ben van plan dat de komende jaren met mijn commilitolint evenzeer te doen. Opdat ik nog lang 'mee Scaldis kan doen'.

Merci om mij te tonen waar het studentenleven om draait!

De mensen waar je op kan vertrouwen, de tradities, het plezier,...de SCALDIS! En omdat Roosje de bescheidenheid zelve is en zichzelf niet de hemel in prijst, zal ik dat even doen: Zo kalm als een oesterzwam, maar tam, dat is een andere zaak. 'k Weet niemand anders die er op elke activiteit was, om mij rust in te boezemen als ik weer eens veel te hevig stond :-> en die voor mij zong als mijn stem niet meer verder kon. Een schitterend cantusmaatje, lief toogvriendinnetje... 'k heb je dit jaar echt ontzettend leren appreciëren, Vieze Sophie is TOF! Blij dat jij in mijn team zat ; ->

Dixi.

Ut vivat, crescat, floreat Scaldis!

Niki Van den Bossche

Trotse Secretaris 2006-2007

# KABOUTER wordt niet gebeft



## ZEDEN kwebbelt

*Mijn lieve-grote-mond-hebbende-kandidaten-oplopende-straffen  
Scaldisianen,*

Het is weer zo ver: de meest marginale week van het jaar ! Daarin vinden maar liefst 2 cantussen plaats waar ik weer met vingertjes kan gooien.

Het 2<sup>de</sup> semester zit er bijna op, zo ook mijn (1<sup>ste</sup>) zedenjaar bij Scaldis. Het was een mooi jaar waarin ik veel heb geleerd. Waarin er weer veel zuippartijen waren en waarin ik persoonlijk de wc van de confrater heb getest. Maar, beste mensen, het was vooral het jaar van het terrorisme op Scaldisianen ! Niet alleen is mijn neus nu nog groter, dikker en schever als voordien, Jern zijn toeter hebben ze ook beetje bijgewerkt. Vuile bruine-pigmenten-in-huid-dragende-beestachtige-en-vrouwonvriendelijke-macho's...

Maar dit klein gevaarlijk afval op de weg in zo een mooie studentenstad als Gent is maar een detail. Want laat het duidelijk zijn, Scaldis maakt de straten weer onveilig !

Want drinken, zuipen en stuiken is bij Scaldis dagelijkse kost  
We komen er zo graag mee buiten  
Met bier wordt nooit gemorst !

Want "Ik heb geen tijd om me te haasten"  
Is het motto van elke Scaldisiaan  
Tammigheid is er dus met veel mate  
In het land van Mars en Indiaan

Prosit Senior, prosit pro Senior, prosit corona, prosit pro-zeden, Ad fundum !  
Dixi.

Ut vivat, crescat, floreat Scaldis!

Sören Sanders  
Zedenmeester 2006-2007 aka Lex aka Vies manneke



# LEX zondigt



Maar dat zijn we al gewoon van Itchy en Scratchy...





## CANTOR jodelt

Waarde commilitiones en ander studentikoos tuig,  
Tot u spreek uw cantor a.k.a. de rossen,

Gans in 't begin van 't clubjaar, toen mijn lever in volume nog beperkt was en mijn toogspieren nog niet zo goed ontwikkeld waren, had ik, geloof het of niet mensen, nog geen bijnaam! Maja hoe kan het ook anders, jesus en christus waren al bezet en god vond ik er net iets over, dus kon ik niets anders doen dan, tja, wachten.

Maar plots, op een onbewolkte dinsdagavond, kwam er een wending in het lange wachten. Ik werd voortaan gemerkt door de bijnaam "Sjwoeng"... nou ja, het had slechter gekund, stel u voor dat het kabouter ofzo was geweest, tsss. Neenee, ik was er zeer tevreden mee, ik had mezelf namelijk nooit als een "gangmaker" gezien. Uiteindelijk bleek wel dat het niks met gangmakerij te maken had, maar dat ik gewoon op een rare manier bowlde... maar dat zijn details die er niet toe doen (kuch). En ja... ik leefde nog lang en gelukkig zeker?

Ik weet het, 't heeft niet bepaalt een "Verberckmoes" -gehalte, maar 't gaat hier dan ook over een bijnaam hèn mensen. 't Is niet dat ik dit jaar niet veel zotte dingen heb meegemaakt, maar om eerlijk te zijn: die verhalen zijn of één, te lang om jullie er nu mee te vervelen of twee, 'k herinner mij er niet zoveel meer van (om de o zo duidelijke redenen).

't Enigste wat ik eigenlijk wel nog kwijt wil, is dat hoe meer ik met Scaldis op "avontuur" ga, hoe meer goeie herinneringen erbij komen (zij het gedeeltelijk). Spijtig genoeg besef ik daarmee ook meer en meer dat, als mijn studies eenmaal voorbij zijn, ik dat echt wel ga missen...

*De studentejare gaan verby,  
Verby studenteweelde;  
Nooit keer hul ooit terug vir mij:  
Die tyd, die lieflingsbeelde.*

Merci mannen. Dixi.  
Ut vivat, floreat, crescat Scaldis,

Tim Buydts  
Cantor 2006-2007

# SCHWOEJNG stript dat het een lieve lust is



## SCHACHTENTEMMER heeft wat getemd

Hey,

Hier de schachtentemmer.. Zino De Geyter is de naam, een ruwe bolster met grote steken en een piepklein hartje.

Vandejaar zal ik mijn schachten al wat nodig is proberen bij brengen over SCALDIS. Alle waarden en normen, fundamentele en parate kennis, de traditiegetrouwe momenten en alle nostalgische herinneringen die ermee gepaard gaan. Ook zal ik laten zien hoe ze de scaldis-kleuren met trots en waardigheid kunnen dragen. Want ik weet dat ik niks anders gedaan heb. Maar I can only show them the door, they are the ones that have to walk true it.

Scaldis zal voor mij noch zomaar een studentenclub zijn, noch een gewone vriendenkring, maar een familie. Een gezin waar ik de personen kan vertrouwen en waar ik mij altijd welkom zal voelen.. Hopelijk bij jullie ook !

Dixi

Ut vivat, floreat, crescat Scaldis,

Zino De Geyter  
Schachtentemmer 2006-2007

ZINO heeft het warm



... met Scaldis en Joke aan zijn zij

**Scaldisman**

door Sh3L14C



www.shellac.be

## PROSENIOR speecht

Waarde Senior, Pro senioren, Commilitones en schachten

Bij het lezen van dit boekje is Scaldis alweer voor het 14<sup>de</sup> opeenvolgende jaar een begrip in de Gentse stee. Achter de schermen wordt er volop gewerkt aan het manuscript "75 jaar Zonen van de Scheldekant" en worden tal van andere initiatieven bedacht om dit mooie lustrum gepast te vieren.

Daarom ga ik nu nog wat verder werken en jullie alzo niet met te veel lectuur opzadelen

Dixi

Ut vivat, crescat, et floreat Scaldis

Jern Vermeiren  
Praeses 2005-'06

# JERN laten we niet strippen



Ach, waarom ook niet?  
.....De luiheid van een pro:

